

Naturvandring 2018
Naturvejleder Søren P. Sillehoved
Rosengade 9
3700 Rønne

Telefon: 56950859
Mobil: 40450742

E-mail: Sillehoved@os.dk

Alle guidede ture på Bornholm og Christiansø koster 50.- kr. pr. deltager. Børn under 7 år er gratis. Der er ingen tilmelding, man møder bare frem det pågældende sted og turen betales kontant. På de guidede ture til Christiansø skal der yderligere regnes med billet til skibet og reserveres plads.
Telefon: Christiansø Farten:56485176

Alle turene guides på dansk/nordisk.

Hele året kan der arrangeres private vandreture og spændende foredrag om øens natur og historie.
Kontakt mig om priser

Det offentlige program starter i påskeugen.

Søndag den 25. marts klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL ØENS FLOTTESTE VANDFALD

Mødested: P. Pladsen Vang Havn. 3790 Hasle. Der skal regnes med trapper og ujævnt terræn.

Pissebækken kaldes Bornholms smukkeste vandfald. Fra de høje kystklipper fosser vandet ud og skaber et flot natursceneri, og lokaliteten er berømt for sine mange blå anemoner om foråret.

Bagefter fører vandreturen videre mod det store åbne landskabsområde kaldt Slotslyngen. Her ser vi stejle fuglefjelde med sjældne alke og lomvier og måske skyggen af de hurtige vandrefalke. Der er flotte udsigter mod Hammershus og fra Finnens Top ses hele den nordvestbornholmske klippekyst.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 26. marts 10. klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: Før den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisken på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle.

Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til

Troldebjerg og Troldemosen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 26.marts klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2.

Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder.

Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 27.marts klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL BLÅSKINDSDALEN OG JONS KAPEL.

Mødested. Parkeringspladsen ved Jons Kapel. Jons Kapelvej 4 3790 Hasle. Sidevej landevejen Hasle – Allinge. Turen egner sig ikke for barnevogne, der skal regnes med ujævnt terræn og sten på stierne.

Blåskindsdalen er en af øens smukkeste sprækkedale med stejle klippeformationer og en lille bæk med små fos. Her er meget frodigt, og alle steder ligger væltede træer, bevoksede med stedsegrøn vedbend der sprækkedalen til at ligne en tropisk jungle. Hele foråret er der mange blomster, særlig mange orkideer og gule, blå og hvide anemoner, På denne vandretur i marts ses kun blå anemoner og måske årets første hvide. Fra klippepartiet Jons Kapel nydes udsigten og der fortælles om navnet og sagnet. Her ses mange alkefugle, nordens pingviner mellem de mange skrigende måger.

Pris: 50 kroner (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Onsdag den 28. marts klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Kystvejen mellem Tejn og Gudhjem i bunden af dalen før Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Naturskoven har høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver gode forhold for et rigt planteliv, der er fundet over 350 forskellige arter, men der er særlig mange ramsløg. På turen til vandfaldet oplever vi sprækkedalen og efter vandfaldet følges stien på den modsatte side og vi ser vandfaldet oppefra. Senere passerer et privat skovområde hvor en tidligere ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og Mammut træer fra Californien.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Skærtorsdag den 29. marts klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingsens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører tiden hvor Bornholm havde sin egen kongemagt.

Pris: 50.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Langfredag den 30 marts klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: Før den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisken på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle. Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til Troldebjerget og Troldeosen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 31. marts klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Frihedsobelisken på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Påskedag, søndag den 1. april klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ BISON SAFARI OG TRANEDANS.

Mødested: Parkeringspladsen midt i bisonskoven i Almindingen. Chr. X Vej 3720 Aakirkeby. Man kører over færisterne og følger vejen til parkeringspladsen med orienteringsskiltene. Vandreturen er på ca. 3 kilometer ad gode stier. Hunde må ikke medbringes.

På turen rundt i bisonreservatet skal vi lede efter skovens spøgelse, de store bisonokser der ofte skjuler sig. Der er ingen bisongaranti, det er ingen zoologisk have, men der er store chancer.

Efteråret 2017 var der 17 bisonokser, fordelt i to selvstændige flokke. Mens vi spejder efter dyrene følger vi stien rundt om fuglemosen, og hører tranerne trompetere og ser måske deres tranedans. Der yngler også grågæs og andre fugle i mosen. Ved Prinsegemalens bænke fortælles bisonokserne. Hvordan de store dyr kan påvirke naturen og skabe en større biodiversitet.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 23. april klokken 16.00 - 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2.

Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder.

Der fortælles ukendte historier om "Flammen og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 24. april kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves "Sæl Safari" og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder.

Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 25. april klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Kystvejen mellem Tejn og Gudhjem i bunden af dalen før Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Naturskoven har høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver gode forhold for et

rigt planteliv, der er fundet over 350 forskellige arter, men der er særlig mange ramsløg. På turen til vandfaldet oplever vi sprækkedalen og efter vandfaldet følges stien på den modsatte side og vi ser vandfaldet oppefra. Senere passerer et privat skovområde hvor en tidligere ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og Mammut træer fra Californien.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 26. april klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingsens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Store Bededag Fredag den 27. april kl. 10.00 -12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 28.april klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ BISON SAFARI OG TRANEDANS.

Mødested: Parkeringspladsen midt i bisonskoven i Almindingen. Chr. X Vej 3720 Aakirkeby. Man kører over færisterne og følger vejen til parkeringspladsen med orienteringsskiltene. Vandreturen er på ca. 3 kilometer ad gode stier. Hunde må ikke medbringes.

På turen rundt i bisonreservatet skal vi lede efter skovens spøgelse, de store bisonokser der ofte skjuler sig. Der er ingen bisongaranti, det er ingen zoologisk have, men der er store chancer.

Efteråret 2017 var der 17 bisonokser, fordelt i to selvstændige flokke. Mens vi spejder efter dyrene

følger vi stien rundt om fuglemosen, og hører tranerne trompetere og ser måske deres tranedans. Der yngler også grågæs og andre fugle i mosen. Ved Prinsegemalens bænke fortælleres bisonokserne. Hvordan de store dyr kan påvirke naturen og skabe en større biodiversitet.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 30. april klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælleres om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælleres ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 1. maj kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampé, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 2. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL BLÅSKINDSDALEN OG JONS KAPEL.

Mødested. Parkeringspladsen ved Jons Kapel. Jons Kapelvej 4 3790 Hasle. Sidevej landevejen Hasle – Allinge. Turen egner sig ikke for barnevogne, der skal regnes med ujævnt terræn og sten på stierne.

Blåskindsdalen er en af øens smukkeste sprækkedale med stejle klippeformationer og en lille bæk med små fos. Her er meget frodigt, og alle steder ligger væltede træer, bevoksede med stedsegrøn vedbend der sprækkedalen til at ligne en tropisk jungle. Hele foråret er der mange blomster, særlig mange orkideer og gule, blå og hvide anemoner, På denne vandretur i marts ses kun blå anemoner og måske årets første hvide. Fra klippepartiet Jons Kapel nydes udsigten og der fortælleres om navnet og sagnet. Her ses mange alkefugle, nordens pingviner mellem de mange skrigende måger.

Pris: 50 kroner (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 3. maj kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingsens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt.

Pris: 50.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 7. maj klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 8. maj kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 9. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL BLÅSKINDSDALEN OG JONS KAPEL.

Mødested. Parkeringspladsen ved Jons Kapel. Jons Kapelvej 4 3790 Hasle. Sidevej landevejen Hasle – Allinge. Turen egner sig ikke for barnevogne, der skal regnes med ujævnt terræn og sten på stierne.

Blåskindsdalen er en af øens smukkeste sprækkedale med stejle klippeformationer og en lille bæk med små fos. Her er meget frodigt, og alle steder ligger væltede træer, bevoksede med stedsegrøn vedbend der sprækkedalen til at ligne en tropisk jungle. Hele foråret er der mange blomster, særlig mange orkideer og gule, blå og hvide anemoner, På denne vandretur i marts ses kun blå anemoner og måske årets første hvide. Fra klippepartiet Jons Kapel nydes udsigten og der fortælles om navnet og sagnet. Her ses mange alkefugle, nordens pingviner mellem de mange skrigende måger.

Pris: 50 kroner (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Kr. Himmelfartsdag Torsdag den 10. maj kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 11.maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteri og den sørgelige historie om Dr. Damp, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 12. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 14.maj klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 15. maj klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 16. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Kystvejen mellem Tejn og Gudhjem i bunden af dalen før Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Naturskoven har høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver gode forhold for et rigt planteliv, der er fundet over 350 forskellige arter, men der er særlig mange ramsløg. På turen til

vandfaldet oplever vi sprækkedal og efter vandfaldet følges stien på den modsatte side og vi ser vandfaldet oppefra. Senere passerer et privat skovområde hvor en tidligere ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og Mammut træer fra Californien.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 17. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 18.maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Damp, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 19.maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passerer en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den

spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 21. maj klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 22. maj kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 23. maj klokken 10.00 -12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 24. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 25. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 26. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Kystvejen mellem Tejn og Gudhjem i bunden af dalen før Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Naturskoven har høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver gode forhold for et rigt planteliv, der er fundet over 350 forskellige arter, men der er særlig mange ramsløg. På turen til vandfaldet oplever vi sprækkedalen og efter vandfaldet følges stien på den modsatte side og vi ser vandfaldet oppefra. Senere passerer et privat skovområde hvor en tidligere ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og Mammut træer fra Californien.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 28. maj klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 29. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampé, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 30. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL BLÅSKINDSDALEN OG JONS KAPEL.

Mødested. Parkeringspladsen ved Jons Kapel. Jons Kapelvej 4 3790 Hasle. Sidevej landevejen Hasle – Allinge. Turen egner sig ikke for barnevogne, der skal regnes med ujævnt terræn og sten på stierne.

Blåskindsdalen er en af øens smukkeste sprækkedale med stejle klippeformationer og en lille bæk med små fos. Her er meget frodigt, og alle steder ligger væltede træer, bevoksede med stedsegrøn vedbend der sprækkedalen til at ligne en tropisk jungle. Hele foråret er der mange blomster, særlig mange orkideer og gule, blå og hvide anemoner, På denne vandretur i marts ses kun blå anemoner og måske årets første hvide. Fra klippepartiet Jons Kapel nydes udsigten og der fortælles om navnet og sagnet. Her ses mange alkefugle, nordens pingviner mellem de mange skrigende måger.

Pris: 50 kroner (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 31. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu

har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingsens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 1. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 2. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 4. juni klokken.16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og

Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 5. juni klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 6. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 7. juni klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 8. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 9. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælleres om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælleres også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 11. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælleres om 2.

Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder.

Der fortælleres ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 12. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 13. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Folkemøde

Folkemøde.

Folkemøde.

Mandag den 18. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 19. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 20. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 21. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingsens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 22. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176. Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 23. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 25. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 26. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og

buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder. Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 27. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 28. juni klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 29. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne frøer og overalt ligger de rugende edderfugle på reder.

Hør øernes historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 30. juni klokken 10.00 – 12.00
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 2. juli klokken 10.00 – 15.00
OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 3. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: For den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle. Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til Troldebjerget og Troldehøjen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 3. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 4. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er vandhuller med store grønne sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 5. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingsens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 6. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 7. august klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 9. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 10. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: Før den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle.

Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til Troldebjerg og Troldehøjen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 10. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj, Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 11. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 12. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg

fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 13. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 14.juli klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 16. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 17. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: Før den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisken på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle. Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til Troldebjerget og Troldehøjen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 17. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 18. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 19. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 20. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 21. juli klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og den videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 23. juli klokken 10.00 – 15.00 .

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 24. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: Før den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisken på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle. Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til Troldebjerget og Troldeposen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 24. juli klokken 16.00 -18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 25.juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens

historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 26. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 27. juli klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 28. juli klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den

spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 30. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 31. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: Før den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisken på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle.

Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til Troldebjerget og Troldehøjen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 31. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2.

Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder.

Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 1. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 2. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 3. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 4. august klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 6. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 7. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: Før den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisken på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle. Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til Troldebjerget og Troldeposen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 7. august klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og

Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 8. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteri og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 9. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalensvej 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 10. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteri og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 11. august klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 13. august klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 14. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 15. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserindes Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 16. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalensvej 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 17. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 18. august klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var

der værelse med fjernvarme og biologiske renseløsninger. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 20. august klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 21. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 22. august klokken 10.00 – 12.30 .

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 23. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 24. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. Undervejs opleves tusindvis af ynglende alkefugle, Nordens svar på sydens pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 25. august klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 27. august klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om "Flammen og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 28. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves "Sæl Safari" og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 29. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 30. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og

ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 31. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteri og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 1. september klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 3. september klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2.

Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder.

Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og

Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 4. september klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 5. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 6. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 7. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves "Sæl Safari" og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 8. september klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej

Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 10. september klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om "Flammen og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 11. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 12. september klokken 10.00 -12.00

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter mod Hammershus. Der passerer stejle fuglefjelde med skrigende måger og ser den skjulte ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om stenhugningens historie, og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 13. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTOR.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 14. september klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 15. september klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 17. september klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 18. september klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampé, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 19. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 20. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 21. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter mod Hammershus. Der passerer stejle fuglefjelde med skrigende måger og ser den skjulte ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om stenhugningens historie, og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 22. september klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte

bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 24. september klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 25. september klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampé, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 26. september klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

På denne tur kombineres natur og byvandring. Først oplever vi den flotte klippekyst og senere højdedraget Bokul med naturskoven og mosen Gråmyr. På turen ses gamle bautasten og vi bliver hvirvlet ind i byen æld gamle historie om gudernes hjem i vikingetiden. Bagefter fortælles der om sildemarkedet i middelalderen, den store pest, stormfloden og silderøgeriernes historie. Turen fører gennem Holka Dalen til Gudhjems krogede gader og på kirkegården ser vi balletdanserinden Ellen Prices gravsten, hun sad model til den Lille Havfrue i København. Østerlars rundkirke spinder et net af myter over egnen, på turen fortælles sandheden om øens mange rundkirker.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 27. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindingens historie og hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 28. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter mod Hammershus. Der passerer stejle fuglefjelde med skrigende måger og ser den skjulte ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om stenhugningens historie, og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 29. september klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Efterårsferie

Lørdag den 13. oktober klokken 10.00 -12.00

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERSHUS

Mødested: Foran den gamle Slots Bro ved Friheds obelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først opleve klippekysten med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til Hammershus finder vi den skjulte bagdør, og kommer via den ind på borgen med alle sine spændende historier og skjulte symboler. På turen fortælles om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor sov de. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske rense anlæg. Mens vi hører om borgens historier skal der ledes efter små menneskehoveder, som nogle steder kikker frem fra murene. Der fortælles også den spændende beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Søndag den 14. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: Før den gamle Slots Bro foran Frihedsobelisk på Hammershus. Slotslyngs Vej Allinge 3770. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen fortælles om gamle dages overtro om hekse, trolde og de ”underjordiske” - øens små sagnfolk. Der er også historier om Krølle Bølle. Vi finder den hemmelige indgang til en dyster og mystisk sprækkedal, og herfra går turen gennem eventyr skoven med ”pengetræet” – hvor en sur trolde har hamret sine mønter ned i stammerne. På et tidspunkt skal man smyge sig gennem et egetræ med mange stammer, og kort efter er turen nået til Troldebjerget og Troldehøjen. Måske ser vi rigtige trolde på turen – måske er det kun mos og træer der ligner. På den ”uhyggelige” tur er der samtidig flotte naturoplevelser og udsigt til Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 15. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter mod Hammershus. Der passeres stejle fuglefjelde med skrigende måger og ser den skjulte ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om stenhugningens historie, og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 15.oktober klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700

Turen begynder i Rønne Kirke. Derefter går ruten gennem de gamle bydele med sine krogede gader og gamle gadelamper. Miljøet fremhæves af smukke bindingsværkshuse, og der fremvises en købmandsgård fra 1751 og haven med to store morbær træer. På byvandringen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugtruterne til Sverige af danske modstandsfolk og jøder. Der fortælles ukendte historier om ”Flammen og ”Citronen”, det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet i København og hvilken rolle fiskerbåden Ramona fra Christiansø havde. Den 5. maj 1945 var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, to dage efter bomber russerne Rønne og Nexø og besatte øen med 7000 soldater. Hør historien og hvad de krævede for at forlade Bornholm efter 11 måneders besættelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 16. oktober klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laves ”Sæl Safari” og skibet sejler ud til nogle små skær med flokke af store gråsæler. På Christiansø besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer og buske. Der er små vandhuller med store grønne og sjældne frøer. På turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, den engelske krig og sørøverne, om mytteriet og den sørgelige historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 17. oktober klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL BLÅSKINDSDALEN OG JONS KAPEL.

Mødested. Parkeringspladsen ved Jons Kapel. Jons Kapelvej 4 3790 Hasle. Sidevej landevejen Hasle – Allinge. Turen egner sig ikke for barnevogne, der skal regnes med ujævnt terræn og sten på stierne.

Blåskindsdalen er en af øens smukkeste sprækkedale med stejle klippeformationer og en lille bæk med små fos. Her er meget frodigt, og alle steder ligger der væltede træer med store bevoksninger af stedsegrøn vedbend, der får sprækkedalen til at ligne en tropisk jungle. På turen skal vi leder efter sent blomstrende hvide anemoner, det fænomen optræder ofte her i både oktober og november. Ved klippepartiet Jons Kapel skal vi se den flotte udsigt og høre om baggrunden for det gamle stednavn.

Pris: 50 kroner (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 18. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalens Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn og stejle trapper.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde, og der fortælles om kildefesterne i gamle dage og hvorfor man endnu har kildefester i Svaneke Skt. Hans. På turen gennem skoven fortælles om Almindings historie og

hvorfor man i vore dage planter skovens træer mere naturligt. Vi hører om træernes hemmelige liv og hvordan de kan tale med hinanden. Vi følger sporet til ruinerne af Gamleborg, en tilflugtsborg fra jernalderen og hører om dengang Bornholm havde sin egen kongemagt. På turen fortælles der også om bisonokserne, og man får en gratis folder med kørsels vejledning.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 19. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL FLAGERMUSDALEN OG ROKKESTENEN.

Mødested: Parkeringspladsen ved Christianshøj Kro i Almindingen. Sidevej landevejen Rønne-Svaneke. Turen er ikke for barnevogne, der skal regnes med ujævnt terræn.

På denne vandretur gennem Almindingen følger vi en gammel skovriders rute gennem ukendte dele af skoven. Vi ser flotte udsigter og mørke sprækkedale hvor der om natten vrirler med flagermus.

Ad glemte stier kommer vi til rokkestenen og en sumpet sprækkedal med små broer over de vådeste steder. Måske ser vi elverpigerne danse – måske ikke. Under alle omstændigheder er turen magisk i den flotte efterårs farvede skov og der myldrer med svampe. Både spiselige og dem man kan dø af.

Pris: 50.kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved