

En endagsudflugt til fæstningsøerne Christiansø & Frederikssø - Danmarks østligste punkt.

Besøg verdens første flådebase og et imponerende fæstningsværk fra 1684.

Man sejler cirka 350 år tilbage i tiden og oplever et helt anderledes Danmark. Ertholmene består af en række små øer, hvor Christiansø er den største, hvorfor øgruppen i daglig tale blot kaldes Christiansø.



Klippekærerne øst for Bornholm blev i 1684 omdannet til flådebase, således at den danske konge havde mulighed for at observere den svenske flådes bevægelser.

I 1807 blev den danske flåde sænket eller stjålet af englænderne, som var i forbund med Sverige. Dermed havde Danmark ikke længere kontrol med farvandet omkring sig.

Det danske modtræk var at etablere en form for statsdrevet sørøvervirksomhed. Små hurtige sejl førende kanonbåde blev udstationeret på Christiansø, og de fik hurtigt succes med at kapre svenske og engelske handelsskibe i Østersøen. De kaprede skibe og deres last blev solgt, og det skabte en blomstrende industri, som i nutidens målestok gav milliardindtægter til Danmark.

I 1855 blev fæstningen Christiansø nedlagt. Men den ligger der endnu, intakt og fortæller et stykke dansk kulturhistorie.



I de historiske kulisser eksisterer i dag et velfungerende lille civilt samfund med ca. 100 beboere. På Christiansø er der f.eks. skole, kirke, fyr, posthus, bibliotek, forsamlingshus, museum, teltplads, købmand og gæstgiveri. Øen har sit eget brand- og redningsvæsen, el og vandværk.

Praktiske Oplysninger



Start- og sluttidspunkt:

Fra Gudhjem sejler færgen kl. 10:00, hvor til I returnerer kl. 14:55.

Sejlturen varer cirka 55 minutter.

Fra Allinge sejler færgen kl. 12:30, hvor til I returnerer kl. 17:25

Sejlturen varer cirka 1 time og 10 minutter og i højsæsonen 40 minutter

Hvad kan lade sig gøre:

Der er mange muligheder.

Ved ankomsten til Christiansø venter en af de lokale guider som tager gruppen med rundt på øerne i ca. 1 – 1½ time. Det er ikke nødvendigt med guidning på Christiansø, men guiden sørger for at I får set øerne og et indblik i fortid og nutid på de to øer.

Efterfølgende kan der spises frokost på Christiansø Gæstgiveri eller den medbragte mad kan spises i Kongens Have.

Hvad er prisen for turen: Normalprisen er 220 DKK / 240 DKK, men der er særlige priser for grupper fra 10 personer. Kontakt rederiet eller jeres overnatningssted og få et godt tilbud.

Udenfor lukketid:

Et populært arrangement kan være, at tage med den ordinære afgang fra Gudhjem kl. 15.00 og lave en aftale med kroen på Christiansø, og så blive afhentet om aftenen evt. kl. 22.00. Et sådant arrangement koster 15.000 kr. for op til 75 passagerer. Derudover normal billetpris for øvrige passagerer.

Hvad skal I være opmærksomme på: Stinettet på Christiansø og Frederikssø er ikke velegnet for kørestolsbrugere og kan være svært fremkommelig med rollator.