

Naturvandring 2017
Naturvejleder Søren P. Sillehoved
Rosengade 9
3700 Rønne

Telefon: 56950859

Mobil: 40450742

E-mail: Sillehoved@os.dk

Alle guidede ture på Bornholm og Christiansø koster 50.- kr. pr. deltager. Børn under 7 år er gratis. Der er ingen tilmelding, man møder bare frem det pågældende sted og betaler kontant.

På turen til Christiansø skal dertil lægges billetten til skibet, og for en sikkerheds skyld reservere plads. Christians Farten:56485176.

Alle turene guides på dansk/nordisk.

Hele året kan der arrangeres private vandreture og spændende foredrag til priser efter aftale. Kontakt mig venligst.

Mit offentlige program starter i påskeugen.

Søndag den 9.april klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET VED PISSEBÆKKEN.

Mødested: P. Pladsen Vang Havn. 3790 Hasle. Der skal regnes trapper og ujævnt terræn.

En af Bornholms smukkeste vandfald findes ved klippekysten nord for Vang. Med en intens stemning buldrer vandet ned over de stejle klipper og skaber et helt fantastisk natursceneri.

Skrænterne ved vandfaldet er berømt for sine mange blomstrende blå anemoner i det tidlige forår.

Via en lang trappe kommer vi op over de stejle klippeformationer og fortsætter turen gennem et stort naturområde med navnet Slotslyngen. På turen oplever vi stejle fuglefjelde med mange alke og lomvier, også kaldt Nordens pingviner, måske får vi kik på de lokale vandrefalke. På turen opleves mange smukke udsigter over den nordvestbornholmske klippekyst og mod Hammershus.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 10. april klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

Hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen høres om gamle dages trolde, hekse og anden overtro. For foden af Hammershus finder vi indgangen til en hemmelig sprækkedal og herfra fortsætter turen under de stejle klippeformationer til en mørk og skummel skov med gamle krogede

træer. I skoven finder vi ”pengetræet”, hvor en sur trold i raseri har hamret sine mønster i stammen. For at kunne bestige troldebjerget må man smyge sig gennem et egetræ mange stammer, og kort efter når vi den mørke og væmmelige troldemose. Undervejs høres mange uhyggelige historier om trolde og gammel overtro på Hammershus, også den sjove historie om trolden ”krølle Bølle”.

En herlig tur med flotte naturoplevelser, hvor vi kommer til at se Hammershus fra helt nye vinkler.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 10.april klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samme dag var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. Der alle ønskede at flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede over krigens afslutning, på Bornholm græd man. For bagefter bombardementet kom 7000 russerne til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for at forlade øen.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 11.april klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen.

Turen er måske Danmarks flotteste vandretur, og ruten følger den højtliggende kyst sti med nogle smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med nordens pingviner, de mange alke og lomvier, og utroligt mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen oplever vi den skjulte ”Kælderhals”, en mærkelig naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og ser et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om dets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. I de små søer er der småfisk vi kan fodre med medbragt brød.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke og dramatiske landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Onsdag den 12.april klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og Danmarks højeste vandfald. I skoven er der høje gamle træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver gode betingelser for et rigt planteliv, der er fundet over 350 forskellige arter. Der er særlig mange ramsløg, og med duften af dem i vore næser vandrer vi op gennem dalen til vandfaldet, og oplever det flotte natursceneri. På den anden side af åen følges en mindre og mere ukendt sti op over dalen, og ser vandfaldet fra andre vinkler. Der passerer også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer omkring 1920 plantede 150 forskellige slags eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (Redwood) også kaldet mammut træ, og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Skærtorsdag den 13.april klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Langfredag den 14. april klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

Hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen høres om gamle dages trolde, hekse og anden overtro. For foden af Hammershus finder vi indgangen til en hemmelig sprækkedal og herfra fortsætter turen under de stejle klippeformationer til en mørk skov med gamle krogede træer. I den dunkle skov ser vi ”pengetræet”, hvor en trold i raseri har hamret sine mønter i stammen. For at kunne bestige troldebjerget må vi smyge os gennem et stort egetræ mange stammer, og kort efter er vi ved den uhyggelige troldemose. Undervejs høres mange grimme historier om trolde og hekse og anden overtro på Hammershus, også den sjove historie om trolden ”krølle Bølle”.

En herlig tur med flotte naturoplevelser, hvor vi kommer til at se Hammershus fra helt nye vinkler.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 15.april klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Påskedag, søndag den 16.april klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der bliver fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader og ser de gamle huse og kirkegården med balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 18.april klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle der ligner pingviner, og på den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med eksotiske træer, og små vandhuller med store sjældne frøer. Der fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og alle kapertogterne. På Frederiksø ligger det gamle statsfængsel. Her omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastioner bliver næsten levende af de mange sjove og spændende historier. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 19. april kl. 10.00-12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og Danmarks højeste vandfald. I den flotte naturskov er der mange meget høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver fine betingelser for et rigt planteliv med over 350 forskellige arter. Især vokser der mange ramsløg, og med deres duft næsen vandrer gennem dalen til vandfaldet og oplever det flotte natursceneri. På den modsatte side af åen fører en mindre og mere ukendt sti op over sprækkedalen, hvor vi kan se vandfaldet fra en anden vinkel. Der passere også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer i 1920 udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (redwood) også kaldet mammut træ og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 20.april klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 21.april klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdene måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket.

Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 24. april klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 24. april klokken 16.00 -18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 25.april kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner

pingviner. På Christiansø besøger vi begge beboede øer på den guidede tur, og ser de skjulte haver med eksotiske træer og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederiksholm omtales den gribende historie om Dr. Dampé, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.
Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 27. april klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvej 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner særegne grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 28. april kl. 10.00 -12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 1. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen.

Turen er måske Danmarks flotteste vandretur, og ruten følger den højtliggende kyst sti med nogle smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med nordens pingviner, de mange alke og lomvier, og utroligt mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen oplever vi den skjulte "Kælderhals", en mærkelig naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og ser et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om dets historie og om stenhuggerens hårde arbejdsliv. I de små søer er der småfisk vi kan fodre med medbragt brød.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke og dramatiske landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 1.maj klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes "Flammen og Citronen" de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til "Tomatens" villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 2.maj kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi "Sæl Safari" hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederikssø omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 3. maj kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og Danmarks højeste vandfald. I den flotte naturskov er der mange meget høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver fine betingelser for et rigt planteliv med over 350 forskellige arter. Især vokser der mange ramsløg, og med deres duft næsen vandrer gennem dalen til vandfaldet og oplever det flotte natursceneri. På den modsatte side af åen fører en mindre og mere ukendt sti op over sprækkedalen, hvor vi kan se vandfaldet fra en anden vinkel. Der passere også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer i 1920 udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (redwood) også kaldet mammut træ og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 4. maj kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner særegne grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 5. maj kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 6. maj kl. 10.00 – 12.00
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.
Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 8.maj klokken 10.00 – 12.30
MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.
Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 8. maj kl. 16.00 – 18.00.
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.
Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.
Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og

deres tilbagevenden til "Tomatens" villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 9. maj kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi "Sæl Safari" hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederikssø omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 10. maj kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og Danmarks højeste vandfald. I den flotte naturskov er der mange meget høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver fine betingelser for et rigt planteliv med over 350 forskellige arter. Især vokser der mange ramsløg, og med deres duft næsen vandrer gennem dalen til vandfaldet og oplever det flotte natursceneri. På den modsatte side af åen fører en mindre og mere ukendt sti op over sprækkedalen, hvor vi kan se vandfaldet fra en anden vinkel. Der passere også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer i 1920 udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (redwood) også kaldet mammut træ og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 11. maj kl. 13.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens

sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

St. Bededag. Fredag den 12. maj kl. 10.00- 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen.

Turen er måske Danmarks flotteste vandretur, og ruten følger den højtliggende kyst sti med nogle smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med nordens pingviner, de mange alke og lomvier, og utroligt mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen oplever vi den skjulte ”Kælderhals”, en mærkelig naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og ser et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om dets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. I de små søer er der småfisk vi kan fodre med medbragt brød.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke og dramatiske landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 13.maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passerer en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne.

En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 15.maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og Danmarks højeste vandfald. I den flotte naturskov er der mange meget høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver fine betingelser for et rigt planteliv med over 350 forskellige arter. Især vokser der mange ramsløg, og med deres duft næsen vandrer gennem dalen til vandfaldet og oplever det flotte natursceneri. På den modsatte side af åen fører en mindre og mere ukendt sti op over sprækkedalen, hvor vi kan se vandfaldet fra en anden vinkel. Der passere også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer i 1920 udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (redwood) også kaldet mammut træ og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 15.maj klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 16. maj klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederiksoø omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 17. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 18. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sæde grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 20. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdene måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne.

En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 22. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 22. maj klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 23. maj kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på

Frederikshø omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 24. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen.

Turen er måske Danmarks flotteste vandretur, og ruten følger den højtliggende kyst sti med nogle smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med nordens pingviner, de mange alke og lomvier, og utroligt mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen oplever vi den skjulte "Kælderhals", en mærkelig naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og ser et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om dets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. I de små søer er der småfisk vi kan fodre med medbragt brød.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke og dramatiske landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Kr. Himmelfartsdag Torsdag den 25. maj kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passerer en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder tisse frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Fredag den 26. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 27.maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og Danmarks højeste vandfald. I den flotte naturskov er der mange meget høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver fine betingelser for et rigt planteliv med over 350 forskellige arter. Især vokser der mange ramsløg, og med deres duft næsen vandrer gennem dalen til vandfaldet og oplever det flotte natursceneri. På den modsatte side af åen fører en mindre og mere ukendt sti op over sprækkedalen, hvor vi kan se vandfaldet fra en anden vinkel. Der passere også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer i 1920 udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (redwood) også kaldet mammut træ og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 29. maj klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL NØRRESKOVEN OG TRÆCIRKLERNE

Mødested: Parkeringspladsen ved Moseløkke. Langebjergvej15 3770 Allinge. Overfor opkørsel til Ferie byen

Området omkring Moseløkken og Nørreskoven er et meget smukt naturområde med flotte gamle egetræer. Det klippefyldte terræn veksler mellem skov, gamle stenbrud, små moser og afgræssede marker. Naturstyrelsen har gennem dette område anlagt nye stier, og på nogle strategiske steder med smukke udsigter lavet flere store cirkelrunde bænke. Cirklerne skal forestille de runde sole som er hugget på markens flade sten i bronzealderen, de såkaldte helleristninger. På den dejlige tur føres vi gennem området og finder sporene af fortiden. I middelalderen lå der et teglværk til Hammershus på stedet, og efter 2. Verdenskrig anlagde russerne en militærlejr i skoven. Deres mange heste gik i en stor indhegning, senere kaldt ”Russersletten”. I skoven kan der høres mange syngende drosler og nattergale, og synet af de blomstrende kirsebær og orkideerne er simpelthen enestående smukt. Undervejs passeres også Moseløkken – et af øens stadige aktive stenbrud.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 29. maj klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes "Flammen og Citronen" de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til "Tomatens" villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 30. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi "Sæl Safari" hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederikssø omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 31. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 1. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 2. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen.

Turen er måske Danmarks flotteste vandretur, og ruten følger den højtliggende kyst sti med nogle smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med nordens pingviner, de mange alke og lomvier, og utroligt mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen oplever vi den skjulte ”Kælderhals”, en mærkelig naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og ser et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om dets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. I de små søer er der småfisk vi kan fodre med medbragt brød.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke og dramatiske landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 3. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passerer en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdene måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne.

En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

2. Pinsedag Mandag den 5. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5. maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 6. juni klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederiksholm omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 7. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store

sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 8. juni klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 9. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 10. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL NØRRESKOVEN OG TRÆCIRKLERNE

Mødested: Parkeringspladsen ved Moseløkke. Langebjergvej 15 3770 Allinge. Overfor opkørsel til Ferie byen

Området omkring Moseløkken og Nørreskoven er et meget smukt naturområde med flotte gamle egetræer. Det klippefyldte terræn veksler mellem skov, gamle stenbrud, små moser og afgræssede marker. Naturstyrelsen har gennem dette område anlagt nye stier, og på nogle strategiske steder med smukke udsigter lavet flere store cirkelrunde bænke. Cirklerne skal forestille de runde sole som er hugget på markens flade sten i bronzealderen, de såkaldte helleristninger. På den dejlige tur føres vi gennem området og finder sporene af fortiden. I middelalderen lå der et teglværk til Hammershus på stedet, og efter 2. Verdenskrig anlagde russerne en militærlejr i skoven. Deres mange heste gik i en stor indhegning, senere kaldt "Russersletten". I skoven kan der høres mange syngende drosler og nattergale, og synet af de blomstrende kirsebær og orkideerne er simpelthen enestående smukt. Undervejs passerer også Moseløkken – et af øens stadige aktive stenbrud.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 12. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen.

Turen er måske Danmarks flotteste vandretur, og ruten følger den højtliggende kyst sti med nogle smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med nordens pingviner, de mange alke og lomvier, og utroligt mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen oplever vi den skjulte "Kælderhals", en mærkelig naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og ser et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om dets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. I de små søer er der småfisk vi kan fodre med medbragt brød.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke og dramatiske landskab.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 12. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes "Flammen og Citronen" de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til "Tomatens" villa i Hellerup. Den 5. maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd

man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm. En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 13. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under rundturen fortælles der om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederikssø omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 14. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 15. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres

gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Folkemøde

Folkemøde.

Folkemøde.

Mandag den 19. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen.

Turen er måske Danmarks flotteste vandretur, og ruten følger den højtliggende kyst sti med nogle smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med nordens pingviner, de mange alke og lomvier, og utroligt mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen oplever vi den skjulte ”Kælderhals”, en mærkelig naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og ser et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om dets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. I de små søer er der småfisk vi kan fodre med medbragt brød.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke og dramatiske landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 19. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 20. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederiksø omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 21. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 22. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 23. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og Danmarks højeste vandfald. I den flotte naturskov er der mange meget høje træer og en frodig underskov. Den lerede jordbund giver fine betingelser for et rigt planteliv med over 350 forskellige arter. Især vokser der mange ramsløg, og med deres duft næsen vandrer gennem dalen til vandfaldet og oplever det flotte natursceneri. På den modsatte side af åen fører en mindre og mere ukendt sti op over sprækkedalen, hvor vi kan se vandfaldet fra en anden vinkel. Der passere også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer i 1920 udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (redwood) også kaldet mammut træ og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 24. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdene måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 26. juni klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL NØRRESKOVEN OG TRÆCIRKLERNE

Mødested: Parkeringspladsen ved Moseløkke. Langebjergvej15 3770 Allinge. Overfor opkørsel til Ferie byen

Området omkring Moseløkken og Nørreskoven er et meget smukt naturområde med flotte gamle egetræer. Det klippefyldte terræn veksler mellem skov, gamle stenbrud, små moser og afgræssede marker. Naturstyrelsen har gennem dette område anlagt nye stier, og på nogle strategiske steder med smukke udsigter lavet flere store cirkelrunde bænke. Cirklerne skal forestille de runde sole som er hugget på markens flade sten i bronzealderen, de såkaldte helleristninger. På den dejlige tur føres vi gennem området og finder sporene af fortiden. I middelalderen lå der et teglværk til Hammershus på stedet, og efter 2. Verdenskrig anlagde russerne en militærlejr i skoven. Deres mange heste gik i en stor indhegning, senere kaldt ”Russersletten”. I skoven kan der høres mange syngende drosler

og nattergale, og synet af blomsterne på de åbne marker er enestående. Undervejs passeres også Moseløkken – et af øens stadige aktive stenbrud.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 26. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5. maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 27. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederiksø omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 28. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem

og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 29. juni klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 30. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederiksholm omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 1. juli klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder

rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 2. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for det miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af ynglende alkefugle, der ligner pingviner. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kapertogterne. Ved fængslet på Frederiksø fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De mange huse, gamle mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af spændende historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 3. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISSET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

Hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen høres om gamle dages trolde, hekse og anden overtro. For foden af Hammershus finder vi indgangen til en hemmelig sprækkedal og herfra fortsætter turen under de stejle klippeformationer til en mørk skov med gamle krogede træer. I den dunkle skov ser vi ”pengetræet”, hvor en trolde i raseri har hamret sine mønter i stammen. For at kunne bestige troldebjerget må vi smyge os gennem et stort egetræ mange stammer, og kort efter er vi ved den uhyggelige troldepose. Undervejs høres mange grimme historier om trolde og hekse og anden overtro på Hammershus, også den sjove historie om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med flotte naturoplevelser, hvor vi kommer til at se Hammershus fra helt nye vinkler.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 3. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø

fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes "Flammen og Citronen" de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til "Tomatens" villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 4. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi "Sæl Safari" og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøges begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med deres kanoner bliver levende af spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 6. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 7. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampé, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 10. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

Hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen høres om gamle dages trolde, hekse og anden overtro. For foden af Hammershus finder vi indgangen til en hemmelig sprækkedal og herfra fortsætter turen under de stejle klippeformationer til en mørk skov med gamle krogede træer. I den dunkle skov ser vi ”pengetræet”, hvor en trolde i raseri har hamret sine mønter i stammen. For at kunne bestige troldebjerget må vi smyge os gennem et stort egetræ mange stammer, og kort efter er vi ved den uhyggelige troldepose. Undervejs høres mange grimme historier om trolde og hekse og anden overtro på Hammershus, også den sjove historie om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med flotte naturoplevelser, hvor vi kommer til at se Hammershus fra helt nye vinkler.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 10. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5. maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 11. juli klokken 10.00 – 15.00
OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.
En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 13. juli klokken 10.00 – 12.30
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 14. juli klokken 10.00 – 15.00
OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.
En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 15. juli klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne.

En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 16. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampé, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 17. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISSET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

Hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen høres om gamle dages trolde, hekse og anden overtro. For foden af Hammershus finder vi indgangen til en hemmelig sprækkedal og herfra fortsætter turen under de stejle klippeformationer til en mørk skov med gamle krogede træer. I den

dunkle skov ser vi ”pengetræet”, hvor en trold i raseri har hamret sine mønter i stammen. For at kunne bestige troldebjerget må vi smyge os gennem et stort egetræ mange stammer, og kort efter er vi ved den uhyggelige troldepose. Undervejs høres mange grimme historier om trolde og hekse og anden overtro på Hammershus, også den sjove historie om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med flotte naturoplevelser, hvor vi kommer til at se Hammershus fra helt nye vinkler.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 17. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 18. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 20. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 21. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 22. juli klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 23. juli klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampé, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 24. juli klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

Hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen høres om gamle dages trolde, hekse og anden overtro. For foden af Hammershus finder vi indgangen til en hemmelig sprækkedal og herfra fortsætter turen under de stejle klippeformationer til en mørk skov med gamle krogede træer. I den dunkle skov ser vi ”pengetræet”, hvor en trolde i raseri har hamret sine mønter i stammen. For at kunne bestige troldebjerget må vi smyge os gennem et stort egetræ mange stammer, og kort efter er vi ved den uhyggelige troldepose. Undervejs høres mange grimme historier om trolde og hekse og anden overtro på Hammershus, også den sjove historie om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med flotte naturoplevelser, hvor vi kommer til at se Hammershus fra helt nye vinkler.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 24. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm. En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 25. juli klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 27. juli klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 28. juli klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 29. juli klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne.

En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 30. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudshjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne der levede som sørøvere. Ved Statsfængslet fortælles den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastionerne med sine kanoner bliver levende af de mange spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 31. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDENES MOSE.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

Hekse og trolde tur for børn og barnlige sjæle. På turen høres om gamle dages trolde, hekse og anden overtro. For foden af Hammershus finder vi indgangen til en hemmelig sprækkedal og herfra fortsætter turen under de stejle klippeformationer til en mørk skov med gamle krogede træer. I den dunkle skov ser vi ”pengetræet”, hvor en trolde i raseri har hamret sine mønter i stammen. For at kunne bestige troldebjerget må vi smyge os gennem et stort egetræ mange stammer, og kort efter er

vi ved den uhyggelige troldemose. Undervejs høres mange grimme historier om trolde og hekse og anden overtro på Hammershus, også den sjove historie om trolden ”krølle Bølle”.

En herlig tur med flotte naturoplevelser, hvor vi kommer til at se Hammershus fra helt nye vinkler.
Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 31.juli klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm. En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 1. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På Christiansø besøges vi på den guidede tur begge beboede øer, og se de skjulte haver med eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne, der ligesom sørøvere stjal fremmede skibe. På Frederiksø findes det gamle Statsfængsel, her omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastionerne bliver levende ved hjælp af spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 3. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTOR.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 4. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På Christiansø besøger vi på den guidede tur begge beboede øer, og se de skjulte haver med eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne, der ligesom sørøvere stjal fremmede skibe. På Frederiksø findes det gamle Statsfængsel, her omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastionerne bliver levende ved hjælp af spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 5. august klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 6. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi ”Sæl Safari” og skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med store flokke af gråsæler på næsten tre meter. Vi oplever også tusindvis af nordens pingviner, de ynglende alkefugle. På Christiansø besøger vi på den guidede tur begge beboede øer, og finder de skjulte haver med eksotiske træer, og små vandhuller med store grønne frøer. Under turen fortælles om fæstningens historie, om slaverne, mytterierne, den engelske krig og om alle kaperne, der ligesom sørøvere stjal fremmede skibe. På Frederiksholm findes det gamle Statsfængsel, her omtales den gribende historie om Dr. Dampe, Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastionerne bliver levende ved hjælp af spændende og sjove historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 7. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur. På ruten følger vi kyst stien højt oppe i terrænet, og ser de smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde med nordens pingviner, ynglende alke og lomvier, og mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen ser vi den mærkelige ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i klipperne, og kommer bagefter op til Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der fortælles om stenbruddets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 7. august klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd

man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm. En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 8. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 9. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 9. august klokken 14.00 – 16.00

LYNGTUR MED SILLEHOVED TIL RAVNEDALEN

Mødested: Parkeringspladsen overfor frakørsel til Hammershus på Borrelyngsvej 3770 Allinge.

En flot vandretur med blomstrende lyng i et ukendt område af Bornholm. Ravnedalen er et flot naturområde med klipper, enebær og blomstrende lyng så langt øje kan række. En lang sprækkedal med frodige bregner skærer sig gennem det åbne afgræssede område med sine afrundede klipper. Der er spor efter ældre tiders stenhugning. Stedet er naturplejet og genskabt til flot kulturlandskab. Naturmæssigt ligner det også et landskab fra bronzealderen. Sådant så stedet ud for 3000 år siden, da store hornkvæg gik og afgræssede området og befolkningen udførte særlige ritualer og skikke.

På turen ser vi gamle gravhøje og bautasten, og finder spor efter ældre dages stenhugning og der fortælles om den sørgelige historie.

Pris: 50. kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 10. august kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 11. august kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808.

Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 12. august kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder

rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 14. august kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur. På ruten følger vi kyst stien højt oppe i terrænet, og ser de smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde med nordens pingviner, ynglende alke og lomvier, og mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen ser vi den mærkelige ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i klipperne, og kommer bagefter op til Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der fortælles om stenbruddets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 14. august kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 15. august kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 16. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 16. august klokken 14.00 - 16.00.

LYNGTUR MED SILLEHOVED TIL RAVNEDALEN

Mødested: Parkeringspladsen overfor frakørsel til Hammershus på Borrelyngsvej 3770 Allinge.

En flot vandretur med blomstrende lyng i et ukendt område af Bornholm. Ravnedalen er et flot naturområde med klipper, enebær og blomstrende lyng så langt øje kan række. En lang sprækkedal med frodige bregner skærer sig gennem det åbne afgræssede område med sine afrundede klipper.

Der er spor efter ældre tiders stenhugning. Stedet er naturplejet og genskabt til flot kulturlandskab.

Naturmæssigt ligner det også et landskab fra bronzealderen. Sådan så stedet ud for 3000 år siden, da store hornkvæg gik og afgræssede området og befolkningen udførte særlige ritualer og skikke. På turen ser vi gamle gravhøje og bautasten, og finder spor efter ældre dages stenhugning og der fortælles den sørgelige historie.

Pris: 50. kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 17. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 18. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808.

Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 19. august klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 21. august klokken 10.00 – 12.30
MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur. På ruten følger vi kyst stien højt oppe i terrænet, og ser de smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde med nordens pingviner, ynglende alke og lomvier, og mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen ser vi den mærkelige ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i klipperne, og kommer bagefter op til Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der fortælles om stenbruddets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 21. august klokken 16.00 – 18.00.
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm. En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 22. august klokken 10.00 – 15.00.
OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende

historie, slaverne, mytterne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 23. august klokken 10.00 – 12.00 .

LYNGTUR MED SILLEHOVED TIL RAVNEDALEN

Mødested: Parkeringspladsen overfor frakørsel til Hammershus på Borrelyngsvej 3770 Allinge.

En flot vandretur med blomstrende lyng i et ukendt område af Bornholm. Ravnedalen er et flot naturområde med klipper, enebær og blomstrende lyng så langt øje kan række. En lang sprækkedal med frodige bregner skærer sig gennem det åbne afgræssede område med sine afrundede klipper. Der er spor efter ældre tiders stenhugning. Stedet er naturplejet og genskabt til flot kulturlandskab. Naturmæssigt ligner det også et landskab fra bronzealderen. Sådan så stedet ud for 3000 år siden, da store hornkvæg gik og afgræssede området og befolkningen udførte særlige ritualer og skikke. På turen ser vi gamle gravhøje og bautasten, og finder spor efter ældre dages stenhugning og der fortælles om den sørgelige historie.

Pris: 50. kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 24. august klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner særlige grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsættelse. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 25. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende

historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 26. august klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne.

En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 28. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur. På ruten følger vi kyst stien højt oppe i terrænet, og ser de smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde med nordens pingviner, ynglende alke og lomvier, og mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det dramatiske landskab.

På turen ser vi den mærkelige ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i klipperne, og kommer bagefter op til Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der fortælles om stenbruddets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 28. august klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes "Flammen og Citronen" de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til "Tomatens" villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm. En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 29. august klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også "Sæl Safari", og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold. Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 30. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 31. august klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 1. september klokken 0.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold. Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 2. september klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdene måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen

finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 4. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL NØRRESKOVEN OG TRÆCIRKLERNE

Mødested: Parkeringspladsen ved Moseløkke. Langebjergvej 15 3770 Allinge. Overfor opkørsel til Ferie byen

Området omkring Moseløkken og Nørreskoven er et meget smukt naturområde med flotte gamle egetræer. Det klippefyldte terræn veksler mellem skov, gamle stenbrud, små moser og afgræssede marker. Naturstyrelsen har gennem dette område anlagt nye stier, og på nogle strategiske steder med smukke udsigter lavet flere store cirkelrunde bænke. Cirklerne skal forestille de runde sole som er hugget på markens flade sten i bronzealderen, de såkaldte helleristninger. På den dejlige tur føres vi gennem området og finder sporene af fortiden. I middelalderen lå der et teglværk til Hammershus på stedet, og efter 2. Verdenskrig anlagde russerne en militærlejr i skoven. Deres mange heste gik i en stor indhegning, senere kaldt ”Russersletten”. Vi traver gennem den smukke skov og ude på de åbne marker finder vi flere af de særprægede helleristninger med mærkelige symboler og høres om deres historie. Undervejs passeres også Moseløkken – et af øens stadige aktive stenbrud.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 4. september klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 5. september klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold. Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 6. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 7. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 8. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold. Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 9. september klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 11. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur. På ruten følger vi kyst stien højt oppe i terrænet, og ser de smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde og de skrigende måger laver et pragtfuldt lydbillede i det dramatiske landskab. På turen ser vi den underlige ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der fortælles om stenbruddets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv.

Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 11. september klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 12. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 13. september klokken 10.00 -12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 14. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner særegne grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsættelse. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 15. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL DE FLOTTE UDSIGTER VED DRONNINGESTENEN.

Mødested: Parkeringspladsen for enden af Springbakkevej 3720 Aakirkeby
Undervejs til mødestedet passerer Bornholms bedste vådområde med store flokke af traner og gæs. På den nye vandretur ser vi et ukendt område af Almindingen med fabelagtige flotte udsigter. Måske er udsigten fra Dronningestenen øens smukkeste. Fra de øverste klipper i den sydlige ende af Ekkodalen kan man opleve et panorama over store mosearealer, små skove og åbne marker med gårde. Langt i det fjerne ses Aakirkeby med Østersøen i baggrunden. Moseområderne skal indgå i Naturstyrelsens planer om at genskabe gamle naturområder med sjældne planter og fugle. På turen fortælles om det spændende projekt, og samtidig vandrer man gennem mere ukendte områder af Almindingen.

Der skal regnes med ujævnt terræn.
Pris: 50. kroner pr. deltager. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 16. september klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.
Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passerer en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen

finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 18. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL NØRRESKOVEN OG TRÆCIRKLERNE

Mødested: Parkeringspladsen ved Moseløkke. Langebjergvej 15 3770 Allinge. Overfor opkørsel til Ferie byen

Området omkring Moseløkken og Nørreskoven er et meget smukt naturområde med flotte gamle egetræer. Det klippefyldte terræn veksler mellem skov, gamle stenbrud, små moser og afgræssede marker. Naturstyrelsen har gennem dette område anlagt nye stier, og på nogle strategiske steder med smukke udsigter lavet flere store cirkelrunde bænke. Cirklerne skal forestille de runde sole som er hugget på markens flade sten i bronzealderen, de såkaldte helleristninger. På den dejlige tur føres vi gennem området og finder sporene af fortiden. I middelalderen lå der et teglværk til Hammershus på stedet, og efter 2. Verdenskrig anlagde russerne en militærlejr i skoven. Deres mange heste gik i en stor indhegning, senere kaldt ”Russersletten”. Vi traver gennem den smukke skov og ude på de åbne marker finder vi flere af de særprægede helleristninger med mærkelige symboler og høres om deres historie. Undervejs passeres også Moseløkken – et af øens stadige aktive stenbrud.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 18. september klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 19. september klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.
En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.
Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.
Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808.
Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie.
De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 20. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 21. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 22. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.
Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.
Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 25. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.
Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur. På ruten følger vi kyst stien højt oppe i terrænet, og ser de smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde og de skrigende måger laver et pragtfuldt lydbillede i det dramatiske landskab. På turen ser vi den underlige ”Kælderhals”, en naturlig granit bro i klipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der fortælles om stenbruddets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 26. september klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808.

Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 27. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 28. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 29. september klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder tittede frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 2. oktober klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og det højeste vandfald i Danmark. Dog kun når der er vand i åen, men uanset er de stejle klippesider et enestående syn. Den spændende naturskov er et flot syn med høje træer og en frodig underskov der giver et jungleagtigt udseende. Jorden er leret hvilke giver fine betingelser for et rigt planteliv, der er fundet 350 forskellige arter. På turen vandrer vi op gennem sprækkedalen til vandfaldet. På den modsatte side af åen fører en mindre og mere ukendt sti ovenover sprækkedalen, hvor vi kan se naturen fra andre vinkler. Der passeres også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer i 1920 udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (redwood) også kaldet mammut træ og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 2. oktober klokken 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm. En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 3. oktober klokken 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold. Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende

historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 4. oktober klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 5. oktober klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 6. oktober klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder

rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 9. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Turen er ikke kun en byvandring, men også en vandretur til byens naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven med mosen Gråmyr. På turen ser vi gamle bautasten og der fortælles om stedets ældgamle historie, og bliver hvirvlet ind i sagaernes om gudernes hjem og bosted for øens konge i jernalderen. Der berettes om vikingernes havn, middelalderens store sildemarked, silderøgerierne, kunstmalerne og de første turister. Østerlars rundkirke er ikke bygget af tempelridderne, men har en helt anden historie der vil blive fortalt under turen. Gennem bagdøren kommer vi ind i Gudhjems krogede gader med sine gamle huse og ser kirkegård og balletdanserens Ellen Prices gravsted. Hun sad model til den lille havfrue.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 9. oktober klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 10. oktober klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808.

Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 11. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL NØRRESKOVEN OG TRÆCIRKLERNE

Mødested: Parkeringspladsen ved Moseløkke. Langebjergvej 15 3770 Allinge. Overfor opkørsel til Ferie byen

Området omkring Moseløkken og Nørreskoven er et meget smukt naturområde med flotte gamle egetræer. Det klippefyldte terræn veksler mellem skov, gamle stenbrud, små moser og afgræssede marker. Naturstyrelsen har gennem dette område anlagt nye stier, og på nogle strategiske steder med smukke udsigter lavet flere store cirkelrunde bænke. Cirklerne skal forestille de runde sole som er hugget på markens flade sten i bronzealderen, de såkaldte helleristninger. På den dejlige tur føres vi gennem området og finder sporene af fortiden. I middelalderen lå der et teglværk til Hammershus på stedet, og efter 2. Verdenskrig anlagde russerne en militærlejr i skoven. Deres mange heste gik i en stor indhegning, senere kaldt ”Russersletten”. Vi traver gennem den smukke skov og ude på de åbne marker finder vi flere af de særprægede helleristninger med mærkelige symboler og høres om deres historie. Undervejs passeres også Moseløkken – et af øens stadige aktive stenbrud.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 12. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 13. oktober klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passeres en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder titte frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne.

En sjov og underholdende tur for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 14.oktober klokken 10.00 -12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Helligdomsvej 3760 Gudhjem. Landevejen lags kysten mellem Tejn – Gudhjem i nærheden af Kunstmuseet. Se efter P. skiltet. Husk godt fodtøj.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klipper og det højeste vandfald i Danmark. Dog kun når der er vand i åen, men uanset er de stejle klippesider et enestående syn. Den spændende naturskov er et flot syn med høje træer og en frodig underskov der giver et jungleagtigt udseende. Jorden er leret hvilke giver fine betingelser for et rigt planteliv, der er fundet 350 forskellige arter. På turen vandrer vi op gennem sprækkedalen til vandfaldet. På den modsatte side af åen fører en mindre og mere ukendt sti ovenover sprækkedalen, hvor vi kan se naturen fra andre vinkler. Der passeres også et privat skovområde, hvor en tidligere ejer i 1920 udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet californisk kæmpe fyr (redwood) også kaldet mammut træ og vandgraner fra Kina.

Pris: 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Søndag den 15. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn.

Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur fører gennem en skjult og særpræget sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter fortsætter vi ad en stenet sti i bunden af dalen og kommer frem til gammel skov med krogede og underlige træer. Vi skal finde pengetræet hvor en sur trolde har banket sine mønter i stammen, og på et tidspunkt skal vi smyge os gennem et træ med mange stammer, for at kunne få lov til at komme til troldemosen. På den flotte tur hører vi

sjove historier om trolde og gammel overtro på Hammershus, og den morsomme historie om trolden ”krølle Bølles” eventyr. En herlig tur for hele familien og samtidig mange naturoplevelser. Vi ser også Hammershus fra nogle helt nye, og meget spændende vinkler.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Uge 42 efterårsferie

Mandag den 16. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL FLAGERMUSDALEN OG ROKKESTENEN.

Mødested: Parkeringspladsen ved Christianshøj kroen i Almindingen. Sidevej landevejen Rønne-Svaneke. Turen er ikke for barnevogne, der skal regnes med ujævnt terræn.

Denne vandretur går til en ukendt del af Almindingen med høje bakketoppe og mørke sprækkedale. Turen begynder ved øens smukkeste udsigt, og derfra langs en smuk skovsø ad helt ukendte stier i den flotte efterårsskov. Fra rokkestenen føres vi gennem hemmelige sprækkedale med sumpe og små broer, så vi ikke bliver våde. Måske møder vi elverpigerne i sumpene, måske ikke, men der fortælles om Almindingen historie og om alle dyrene i skoven. Er vi heldig finder vi spisesvampe.

Pris: 50.kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 16. oktober klokken. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Efter oplevelsen af den gamle kirke går turen gennem den gamle bydels krogede gader med blankslidte brosten og gamle gadelamper. Det smukke miljø fremhæves af de mange gamle bindingsværkshuse, og undervejs besøges en købmandsgård fra 1751 og ser den smukke have med et gammelt morbær træ.

Efter 2. Verdenskrig blev Rønne og Nexø bombet af russerne, bagefter besatte de øen i 11 måneder. På turen hører vi den mere ukendte historie om baggrunden. Under besættelsen udgjorde Bornholm en vigtig flugtrute for jøder og danske modstandsfolk til Sverige, den samme vej flygtede ligeledes ”Flammen og Citronen” de kendte københavnske frihedskæmpere. Hør beretningen om flugten og deres tilbagevenden til ”Tomatens” villa i Hellerup. Den 5.maj sluttede krigen, men samtidig var der 25.000 tyske soldater og flygtninge i Rønne, og yderligere ventede 300.000 personer i Tyskland. De ville flygte fra russerne via Bornholm. Danmark jublede da krigen sluttede, på Bornholm græd man, for efter russernes bombardement, ankom 7000 soldater til øen og stjal, drak og voldtog unge piger. Hør den tragiske beretning og hvilke krav russerne satte for igen at forlade Bornholm.

En mosaik af spændende historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 17. oktober klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler på næsten tre meter. En spændende oplevelse at se så store sæler på nærmeste hold.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og finder de skjulte haver med deres eksotiske træer, og små idylliske vandhuller med store sjældne frøer. Vi hører om fæstningens spændende

historie, slaverne, mytterierne, om kaperne der stjal fremmede skibe og den engelske krig i 1808. Turen afsluttes med fortællingen om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampes tragiske historie. De gamle huse, mure og bastioner med sine store kanoner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 18. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur. På ruten følger vi kyst stien højt oppe i terrænet, og ser de smukke udsigter over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med skrigende måger og måske ses store flokke af trækkende gæs over området. På vandreturen ser vi "Kælderhalsen", en naturlig granit bro i kystklipperne, og senere kommer vi op til Hammer Fyr og gamle stenbrud med søer og småfisk. Der fortælles om stenbruddets historie og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Højdepunktet på turen bliver nok i flere henseender den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 50.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 19. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn.

Den store sprækkedal i Almindingen er kendt for sit fine ekko. Der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer der ligner sære grotter. På vandreturen skal vi naturligvis høre ekkoet og se en gammel hellig kilde med en spændende historie. Bagefter følger vi sporet gennem skoven til ruinerne af en tilflugtsborg fra jernalderen. Måske var det en kongeborg, på den tid havde øens sin egen konge. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie, dyre – og fuglelivet og hvordan man i vore dage planter alle træer mere naturligt. I et område af skoven er der en stor flok bisonokser. Der fortælles om de store dyr og årsagen til deres udsætning. Samtidig udleveres gratis en lille folder med kort og kørselsvejledning, så man efter vandreturen selv kan køre hen og opleve bisonokserne.

Pris: 50.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 20. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Langebjergvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal undervejs til borgen passerer en lang trappe.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en naturvandring, og se den flotte klippekyst med sine særprægede klippepartier med navnene Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til

Hammershus finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på borgen. Her begynder rundvisningen og på en meget underholdende måde bliver der fortalt om livet i middelalderen. Om de mange bygninger, forsvaret af borgen og angrebene. Hvor boede soldaterne og hvad spiste de? Hver person drak i middelalderen 10 liter øl om dagen, og man kunne helbrede sygdomme uden rigtige læger. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Under turen finder vi mærkelige symboler, og ser nogle små skjulte menneskehoveder tisse frem i murværket. Måske er det trolde? På den spændende tur skal vi høre historien Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fængselsophold på Hammershus i 1661 og deres berømte flugt og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.
Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Slut sæson 2017